

Φαρμακοποιός πάροχος πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας

Δημοσιεύθηκε από kris - 11/11/2009 08:47

Αυτό το διάστημα γινόμαστε μάρτυρες της επίμονης προσπάθειας της Κυβέρνησης και του Υπουργείου υγείας, μέσω των ΜΜΕ, να πεισθεί ο κόσμος για εμβολιασμό με το εμβόλιο της γρίπης Α/Η1Ν1. Ο τρόπος είναι φανερά άκομπος και ουσιαστικά δεν πείθει όταν μεγάλη μερίδα των επιστημόνων, από τους πιο έγκριτους, δεν συμφωνεί με τον γενικό εμβολιασμό, δεν συμφωνεί με τον εμβολιασμό σε πολύ μικρά παιδιά και είναι πολύ επιφυλακτικοί για τις έγκυες γυναίκες. Την στιγμή μάλιστα που ο πολύ μικρός χρόνος προετοιμασίας του εμβολίου δεν δίνει ασφαλή αποτελέσματα, όταν στις χώρες του νότιου ημισφαιρίου που μόλις τελείωσε ο χειμώνας δεν είχαμε σοβαρά πανδημικά φαινόμενα και όταν κατά γενική ομολογία τα συμπτώματα είναι πιο ήπια από αυτά της κοινής γρίπης αλλά και οι θάνατοι ποσοστιαία λιγότεροι. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος γι' αυτόν το ιό είναι η πολύ γρήγορη και εύκολη εξάπλωσή του. Τα προφυλακτικά μέτρα καθαριότητας, αερισμού των χώρων και ενίοτε της απομόνωσης ή του κλεισίματος των σχολείων είναι απαραίτητα. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το κλίμα πανικού δεν δικαιολογείται, πολύ περισσότερο όταν ούτε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αλλά και ο αντίστοιχος Ευρωπαϊκός δεν έχουν εκδώσει καμιά γενική οδηγία για τον πανδημικό εμβολιασμό. Η πορεία προς τον χειμώνα θα δίξει πιο ξεκάθαρα την κατάσταση και ίσως παρθούν κάποια μέτρα παραπάνω.

Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης η πολιτεία εξέδωσε σχέδιο αντιμετώπισης εντάσσοντας στον σχεδιασμό όλο σχεδόν το υπάρχον υγειονομικό προσωπικό και όλες τις μονάδες υγείας συμπεριλαμβανομένων και των ιδιωτικών ιατρείων. Μέχρις εδώ όλα καλά. Απαξιώθηκε όμως ένας ολόκληρος κλάδος, αυτός των Φαρμακοποιών, ως να μην υπάρχουν, ως να μην θεωρούνται επιστημονικό δυναμικό, σαν να είναι ανίκανοι να συμμετάσχουν και αυτοί στο πρόγραμμα αντιμετώπισης της γρίπης, ως ανίκανοι να μπορούν να εμβολιάσουν το κοινό, όταν ο καθένας για την κοινή γρίπη θα έχει εμβολιάσει κατά την διάρκεια του χειμώνα από 150-300 άτομα, σαν να μην υπάρχουν 11000 σημεία (Φαρμακεία) εμβολιασμού και στην πιο απομακρυσμένη περιοχή με οργανωμένη υποδομή για την ασφαλή φύλαξή τους και το κυριότερο να μην θεωρούνται το ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ και Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ πάροχοι πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Να σημειώσω ότι ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ζήτησε επίσημα να ενταχθούν τα φαρμακεία στον σχεδιασμό χωρίς όμως ανταπόκριση μέχρι στιγμής από κανέναν. Για να μην υπάρξει δε καμιά παρεξήγηση, η προσφορά μας δεν περιελάμβανε καμιά οικονομική απαίτηση διότι το εμβόλιο θα εδίνετο δωρεάν όπως σε όλες τις υγειονομικές κρατικές ή δημοτικές υπηρεσίες. Πρέπει να απαιτήσουμε σαν κλάδος να δοθεί μια απάντηση, πρέπει να διεκδικήσουμε τον θεσμικό και επιστημονικό μας ρόλο, πρέπει να πείσουμε ότι πρωτίστως είμαστε ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ και δευτερευόντως επιχειρηματίες. Ανοίγω αυτήν την συζήτηση γιατί η υποβάθμιση από την πλευρά της πολιτείας στον φαρμακευτικό κόσμο ήταν πολύ εμφανής. Επιβάλλεται να δοθεί μια απάντηση.

=====