

ΣΥ.ΦΑ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: Ανοιχτή επιστολή στον κ. Λοβέρδο

Δημοσιεύθηκε από admin - 06/12/2010 19:28

Ανοιχτή επιστολή στον κ. Λοβέρδο από τον Πρόεδρο Δ.Σ. του ΣΥ.ΦΑ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Αγαπητέ κ. Υπουργέ

Στο site σας υπάρχει ένα σημείο όπου ερωτάστε τι πρεσβεύετε και συγκεκριμενοποιώντας για τους Έλληνες λέτε επί λέξη: ``Αναδιανομή του εισοδήματος, μέσω στοχευμένων κοινωνικών παρεμβάσεων``. Εγώ λοιπόν ο μέσος πολίτης τώρα αντιλαμβάνομαι τι εννοείτε με τη στοχευμένη παρέμβαση και την αναδιανομή του εισοδήματος, μόνο που στην περίπτωση μου γίνεται υπέρ των βιομηχάνων. Βέβαια παρακάτω κάτι αναφέρετε περί μικρομεσαίων και υπερκέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών αλλά αυτά μάλλον είναι μόνο για να λέγονται.

Και γίνομαι σαφής

Στο σχέδιο νόμου που φέρατε πρόσφατα για δημόσια διαβούλευση αναφέρεστε στο rebate των φαρμακοβιομηχάνων, το rebate των φαρμακοποιών και την μείωση του ποσοστού κέρδους των φαρμακαποθηκών.

Όσον αφορά το πρώτο είναι σωστότατο και έπρεπε να εισπράττεται από χρόνια, από την εποχή που ανέβαζαν τιμές σχεδόν ανεξέλεγκτα, που μεγάλωναν τις συσκευασίες κατά το συμφέρον τους που ρετουσάριζαν παλιά φάρμακα και τα έβγαζαν για καινούρια με νέες υπερδιπλάσιες τιμές.

Όσον αφορά το δεύτερο (αν και θέλει οπωσδήποτε αναμόρφωση) δεν μιλώ. Είναι δουλειά άλλων να το συζητήσουν μαζί σας. Για χάρη του διαλόγου όμως ας πούμε ότι είναι αναγκαία συνεισφορά των φαρμακοποιών στη λύση του προβλήματος αν και με την μείωση των τιμών κατά 30% επλήγησαν ανεπανόρθωτα, αν και με την μείωση του ποσοστού του κέρδους στα ακριβά φάρμακα ξανά προσέφεραν στο γενικό καλό, αν και με την απαξίωση των αποθεμάτων τους κατά την μείωση ξανά έδωσαν στο κοινό ταμείο αν και χρηματοδοτούν την καθυστέρηση των πληρωμών τους από τα ασφαλιστικά ταμεία (10 μήνες ο ΟΠΑΔ) πολλές φορές με σημαντικά δική τους δανειοδότηση από τις τράπεζες.

Στο τρίτο μέτρο όμως κ. Υπουργέ ξεχειλίζει το ποτήρι. Μειώνετε το ποσοστό κέρδους των συνεταιρισμών των φαρμακοποιών (φαρμακαποθήκες) από το 8% στο 5,4%.

ΟΜΩΣ

1. Το ποσοστό αυτό είναι έκπτωση των βιομηχάνων προς τις αποθήκες ως αμοιβή για τη δουλειά που κάνουν χωρίς να επηρεάζεται η λιανική τιμή του φαρμάκου άρα μηδέν κέρδος για το κράτος
2. Οι βιομήχανοι δίνουν 4% rebate για το 70% των πωλήσεών τους δηλαδή 2,8% στο σύνολο των πωλήσεών τους που αφαιρουμένων και των εξαγωγών και των πωλήσεων προς τα νοσοκομεία διαμορφώνεται περίπου σε 2,2 με 2,4%. Απ την άλλη πόρτα όμως καρπούνται το 2,6% από την μείωση του ποσοστού κέρδους των φαρμακαποθηκών, δηλαδή στο τέλος όχι μόνο δεν προσφέρουν τίποτα αλλά βγαίνουν και κερδισμένοι. Αυτό κ. Υπουργέ μου είναι ο ορισμός του σκανδάλου και σίγουρα δεν είναι αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ των μικρομεσαίων αλλά ξεπούλημα και προσφορά στους φαρμακοβιομήχανους. Αν συνυπολογίσουμε το rebate μέσο σταθμικά των φαρμακοποιών, περίπου 2,5% και 2,5% μείωση ποσοστού κέρδους των συνεταιρισμών και 1,5% μείωση ποσοστού από τα ακριβά φάρμακα, αυτό μας κάνει 6,5% για τους φαρμακοποιούς και 0% αν όχι κέρδος για τους φαρμακοβιομήχανους. Βλέπετε εσείς καμία αναλογικότητα σ' αυτό κ. Υπουργέ;

3. Οι Συνεταιρισμοί Φαρμακοποιών στη χώρα μας αποτελούν υπόδειγμα εταιρειών λαϊκής βάσης όπου μετέχουν όλοι με μια μετοχή (θα έπρεπε με βάση αυτούς να κάνετε σεμινάρια για το πώς πρέπει να λειτουργεί το συνεταιρίζεστε για όλους τους κλάδους). Είναι από τα πιο υγιή κομμάτια του Ελληνικού εμπορίου, απασχολούν 2000 περίπου εργαζόμενους και προμηθεύουν το 55% της Ελληνικής αγοράς. Κάνανε κάτι κακό και τους τιμωρείται; Μήπως φοροδιαφεύγουν μήπως δημιουργούν υπερκέρδη για ένα αφεντικό; Μήπως ζήτησαν ποτέ έστω και ένα ευρώ από το κράτος; Η απάντηση είναι όχι.

4. Με τον τρόπο αυτό κάνετε άλλη μια εξυπηρέτηση, αυτήν τη φορά προς τις ιδιωτικές φαρμακαποθήκες, που εξαγουν μεγάλο κομμάτι του τζίρου τους άρα δουλεύουν με άλλα μεγαλύτερα ποσοστά κέρδους γι αυτό και δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα η μείωση του ποσοστού αφού αντιθέτως τους δίνει και πλεονέκτημα έναντι των Συνεταιρισμών αφού οι τελευταίοι σαν πρώτο και κυρίαρχο σκοπό τους έχουν την κάλυψη της Ελληνικής αγοράς και των μετόχων τους που είναι τα φαρμακεία μέλη τους.

Παρακαλώ λοιπόν με πλήρη συναίσθηση ευθύνης που ξέρω ότι διαθέτεται, να εξετάσετε και πάλι το θέμα πριν είναι πολύ αργά. Εξετάστε το γιατί το μόνο συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι κάποιοι σας παραπλανούν, γιατί κανείς μας δεν θέλει να πιστέψει πως ο Ανδρέας Λοβέρδος παραπλανά εμάς.

Με τιμή
Λάζαρος Φαρσάκης
Πρόεδρος Δ.Σ.

=====